



# KerkLevenin

Drempt & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond

jaargang 7 nummer 5 - mei 2024



**Kopij** voor de **juni**-editie graag  
uiterlijk **17 Mei** bij de redactie(s)

KerkLeveninColofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 06-22367399 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLevenin

Kerkdiensten

Mei-Juni

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
<b>Drempt &amp; Oldenkeppel</b> voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo.	12-5	10:00	ds. Machteld de Mik-van der Waal	Voor-Drempt
Zo.	19-5	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Achter-Drempt
				Pinsteren, Oecumenische viering met de geloofsgemeenschap H. Willibrord in de Sint Willibrorduskerk,
Zo.	26-5	10:00	ds. Henk Boonen	Voor-Drempt
Zo.	2-6	10:00	ds. Christa Klaver	Voor-Drempt
Zo.	9-6	10:00	ds. Karin Spelt	Voor-Drempt
Zo.	16-6	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Voor-Drempt
<b>Hummelo</b>				
Zo.	12-5	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk
Zo.	19-5	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk
				Wezenzondag, moederdag
Zo.	26-5	10:00	mw. Gea Haan	Dorpskerk
Zo.	2-6	10:00	ds. Arien Treuren	Dorpskerk
Zo.	9-6	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk
Zo.	16-6	10:00	dhr. Henk Dijkman	Dorpskerk
				1e Pinksterdag, m.m.v Gospelband Amio Trinitatis
<b>Wichmond</b>				
Do.	9-5	<b>9:00</b>	mw. Z. Langwerden	Dorpskerk
				Hemelvaartsdag
Zo.	12-5	10:00	dhr. E. Fokkema (Apeldoorn)	Dorpskerk
Zo.	19-5	10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk
				1e Pinksterdag
Zo.	26-5	10:00	ds. J. Ek (Brummen)	Dorpskerk
Zo.	2-6	10:00	ds. R. Den Hartog (Vorden)	Dorpskerk
				Heilig Avondmaal
Zo.	9-6	10:00	Kerknoaberdienst	Steenderen
				Gezamenlijke Dienst
Zo.	16-6	10:00	ds. G. Zemelink (Aalten)	Dorpskerk
				Dialectdienst + oecumenische lunch

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



## Handen

Een voetbal in mijn hand is €20 waard.

Een voetbal in de handen van de beste keeper ter wereld is miljoenen waard.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Een basketbal is in mijn handen €25 waard.

Een basketbal in de handen van Michael Jordan is miljoenen waard.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Een tennisracket is waardeloos in mijn handen.

Een tennisracket in de handen van Esther Vergeer is een kampioenschap winnend racket.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Een staf in mijn handen, houdt de wilde dieren bij mij vandaan.

Een staf in de handen van Mozes, laat de zee scheiden.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Een slinger in mijn handen, is gewoon speelgoed.

Een slinger in de handen van David, werd een machtig wapen.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Vijf broden en twee vissen in Gods' handen, zal duizenden eten geven.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Spijkers in mijn handen zullen misschien een vogelhuis produceren.

Spijkers in Jezus' handen gaf vergeving aan iedereen op aarde.

Het hangt af in wiens handen het ligt.

Dus leg je zorgen, problemen, angsten, wensen, dromen, familie en vrienden in Gods' handen.

Want... het hangt af in wiens handen het ligt.

Bron: [www.inspire21.com](http://www.inspire21.com)

Vertaling: Esther Kooij

*Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,  
van de moederschoot af bent u mijn God.*

*Psalmen 22: 11*





**Leo Fijen** is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

Hij liep met  
Christus  
naast hem

## PINKSTEREN MET ALEKSEJ NAVALNY

Soms kun je niet volgen wat iemand bezielt om de moeilijkste weg te gaan in het leven en het kruis van zovelen op je te nemen. Ik moet dan meteen denken aan Aleksej Navalny, de dissident die na een vergiftiging toch terugkeerde naar het Rusland van Poetin om de weg van vrede en gerechtigheid uit te dragen. Iedereen wist dat dit een kansloze missie was. En toch deed hij het. Het was het lijdensverhaal van Christus in onze tijd: weten dat je je dood tegemoet gaat en toch blijven lachen in het zwaarste strafkamp dat denkbaar is. Ik keek ernaar en zag de Goede Vrijdag in de dramatische actualiteit van het afgelegen Siberië. En toch begreep ik pas veel later dat dit ook met Pinksteren te maken had. Aleksej Navalny liep niet alleen de weg van het kruis, hij liep met Christus naast hem. Ik zag door Goede Vrijdag het feest van Pinksteren aan de horizon toen ik las wat deze martelaar eerder tegen de rechters van de dictatuur van Poetin had gezegd: "Ooit was ik een fanatiek atheïst, nu ben ik een religieus persoon die leeft met de Bijbel en daardoor weet wat ik moet doen." Zo sprak deze held en heilige van onze tijd. En hij voegde er nog wat aan toe: "Zalig degenen die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden." Anders gezegd: als je leeft voor de waarheid van vrede en gerechtigheid, dan word je gedragen door de Geest van Christus en dan word je zelf nooit meer uitgewist. Aleksej Navalny kreeg de Geest en gaf zijn leven. Maar hij werd niet uitgewist, zoals een Nederlandse krant schreef in die dagen, hij blijft leven door alle dood heen. Met dank ook aan zijn vrouw Joelia Navalnaja die doorgaat met de inzet voor vrede en gerechtigheid. De geest krijgen, dat is wat Aleksej Navalny ons heeft voorgeleefd. Dan kun je alles aan, zelfs de gruwelijkste dood. Dan blijf je leven tot in eeuwigheid, dan mag je geloven in Pinksteren. ■



**Predikant:** ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

**Scriba:** e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

**Website:** www.kerkdrempe.nl

## Van de predikante

### Pinksteren

#### Het geheel is meer dan de som der delen

##### Samen

Geloof wil niet alleen zijn  
heeft niet genoeg aan zichzelf  
geloof zoekt altijd een samen  
steekt altijd handen uit  
een gelovige is een boom  
maar ook een tak, ook een blad  
een gelovige is een huis  
maar ook een muur, ook een steen  
een gelovige is een gedicht'  
maar ook een zin ook een woord  
geloof zoekt altijd een samen, een warmte  
geloven is samen bij God zijn  
een boom van lofzang  
een huis van ontmoeting  
een gedicht van aanbidding  
geloven is wereldwijd  
is een lied zijn voor de aarde  
een lichaam van gemeenschap  
is brood zijn voor de mensen.



Aan deze woorden van Hans Bouma moest ik denken, nu we op weg zijn naar Pinksteren. Het feest van de gemeenschap, de geboorte van de kerk.

Feest van de Heilige Geest, die mensen verzamelt en bij elkaar brengt. Het begint met twaalf mensen in Jeruzalem. Mensen die in het begin nog wat aarzelend zijn. Ze zijn verloren met zichzelf en verlegen met de zaak. Hun heer en meester is er niet meer. Wat moet er van komen? Ze zijn bijeen in een huis in de stad. Daar ontdekken ze de kracht van gemeenschap. Pas als ze echt samen zijn ontstaat het wonder van Pinksteren. Ze ervaren dat het geheel meer is dan de som der delen. En dan kunnen er wonderen gebeuren.

Het is eigenlijk verwonderlijk, dat die aarzelende en bange leerlingen uit de evangeliën, zo zelfverzekerd naar voren treden in het boek Handelingen. Dat die eenvoudige vissers en landmensen, dat volk uit Galilea, zo welsprekend wordt.



Petrus houdt op Pinksteren een prachtige preek. Sowieso blijft het een wonder dat er een kerk is ontstaan. Dat het verhaal van een mislukte Messias, die voortijdig eindigde aan het kruis zoveel weerklink heeft gevonden dat zijn naam tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Pinksteren heeft te maken met het besef dat, ook al ben je maar een kleine groep of een minderheid, dat je toch een verschil kunt maken, als je de kracht van het collectief ontdekt.

Ik denk dat vele mensen de kracht van een groep kunnen herkennen. Bijvoorbeeld als je een teamsport doet. In een spannende wedstrijd kan een team boven zichzelf uitgroeien. Kunnen er onvermoede krachten worden losgemaakt. Presteer je meer dan je had verwacht. Of denk aan de kracht van een familie of gezin. De kracht van het collectief. Als het ongeluk je treft, verlies, een ernstige ziekte. Soms gebeurt het dat je dan pas echt de saamhorigheid binnen jouw familie ervaart. Soms gebeurt dat ook niet en dat is natuurlijk extra pijnlijk. Maar er kan een bijzondere kracht schuilen in het gevoel elkaar te vinden, te ondersteunen, niet los te laten als het leven slagen geeft. Mensen ervaren daarbij soms dat ze boven zichzelf uitgetild worden. 'Ik had nooit gedacht dat we dit samen zouden kunnen'. Schuilt daar ook iets van het geheim van de Geest van God? Die mensen aan elkaar verbindt en meer draagkracht en veerkracht geeft dan je alleen zou kunnen?

Dan ervaar je de kracht van samen. En dat het geheel meer is dan de som der delen. Soms helpt je dat ook bij geloven. Dat lukt maar

slecht in je eentje en op eigen kracht. De gemeenschap waar ik me in kan voegen, de traditie die mij draagt. Dit huis van hout en steen dat stormen heeft doorstaan. Dat alles helpt mij soms als ik het op eigen kracht niet goed kan. Als ik even stilval, vult de ander mijn gebed aan. Vindt woorden, zingt een lied. De kracht van de gemeenschap is dat je daarin uit kunt stijgen boven je zelf. Boven je eigen aarzelingen, twijfels en ongeloof uit. Dat het geheel meer is dan de delen slaat niet alleen op onze eigen gemeenschap. Het betekent ook dat we als kerkelijke gemeenschap zelf weer ingebed zijn in een groter geheel. Het geheel van de gemeenschap, waarin we geen eiland vormen, maar een onderdeel van zijn. Het geheel van de oecumenische gemeenschap, de beweging van kerken en christelijke groeperingen, het eigen kerkverband van de landelijke kerk. En zo kun je, mag je, moet je, de kringen steeds wijder trekken. Ook dat is Pinksteren, een beweging die haar vleugels uitslaat, de wind die je blaast naar onvermoede verten, het lopend vuurtje.

Het is mooi dat we het Pinksterfeest al jaren samen vieren met de RK Parochie in Achter-Drempt.

Het evangelie, Gods grote daden, zoals er in het verhaal van Pinksteren staat, van bevrijding, van toekomst, van gemeenschap tussen mensen in een hopeloos verdeeld wereld. Die droom kunnen we alleen verwezenlijken als we op de adem van zijn Geest boven ons zelf uitstijgen, als we samen meer zijn dan ieder voor zich.

## Openluchtdienst 30 juni 2024

Vorbereiding maandag 10 juni 19:30 uur Kerkhuis Hoog-Keppel



De openluchtdienst is dit jaar op zondag 30 juni. We zijn weer te gast bij de familie van Amerongen aan de Veldweg 31 in Drempt. Daar zijn we heel blij mee. Het is een prachtige plek voor de openluchtdienst.

## Afscheid kindernevendienst

Tijdens de openluchtdienst gaan we afscheid nemen van de kindernevendienst. Mariëlle van Amerongen en Josja van Mierlo hebben aangegeven ermee te stoppen. Twee van hun kinderen gaan na de zomer naar het voortgezet onderwijs. Dit maakt de groep te klein om zinvol door te gaan. In het beleidsplan hebben we al aangegeven dat we het jeugdwerk gezamenlijk met de andere kerken in de regio gaan aanbieden.

Ondertussen is er een kleine groep bij elkaar gekomen om de openluchtdienst voor te bereiden. We kunnen nog wel wat steun van mensen gebruiken. Wie wil zich nog aansluiten bij de voorbereidingscommissie?



Het volgend overleg is op maandag 10 juni om 19:30 uur in het kerkhuis in Hoog-Keppel.

- ds. Karin Spelt

## In Memoriam Wilhelmus Bernardus Eekelder

Op woensdag 3 april is Wim Eekelder overleden op de leeftijd van 84 jaar.

Wim is opgegroeid in een RK gezin in Eibergen.

Na het volgen van een agrarische opleiding ging hij op 21-jarige leeftijd werken in de zuivelfabriek in Hoog-Keppel.

Boter maken was zijn specialiteit. Hij kwam als kostganger te wonen bij de familie Nieuwenhuis in Hoog-Keppel. De relatie met de familie groeide uit tot een hechte band. Hij is nooit meer weg gegaan en bij hen blijven wonen aan de Schoolstraat.

Voor Jolanda en Wilco Nieuwenhuis was hij als een oudere broer. Hij hoorde bij het gezin. Hij heeft veel voor hen betekend.

Wim was iemand die zorgzaam en dienend in het leven stond. Hij was een blijmoedig mens, die altijd voor iedereen klaar stond.





Bij het afscheid op maandag 8 april in de kerk van Drempt liep het woord liefde dan ook als een rode draad door de dienst. Met woorden van psalm 36, waarin God een bron van liefde wordt genoemd. In het gezin Nieuwenhuis had hij altijd aandacht voor de kinderen.

Later toen Bernard overleden was heeft hij vele jaren als mantelzorger gezorgd voor zijn vrouw Anneke.

Ook voor het gezin van Anton en Jolanda Vels-Nieuwenhuis stond hij altijd klaar.

Hij ging met hen mee op vakantie. Vaak naar de bergen in Oostenrijk en Zwitserland. Voor hun kinderen Anne-Beth en Elcke was ome Wim als een opa. Hij nam hen vaak mee de natuur in. De laatste jaren reisde hij nog mee naar Polen voor het huwelijk van Anne-Beth en Jake en naar Berlijn om Elcke te bezoeken. Wim heeft daar erg van genoten. Wilco bezocht hij twee keer per week om te helpen met klussen in huis en tuin en samen wat te drinken. Ook met hem was er een hechte band.

Ook in de kerk was Wim actief. Door zijn verbondenheid met de familie Nieuwenhuis raakte hij betrokken bij de Protestantse kerk in Hoog-Keppel.

Hij kwam graag in de kerk. Jarenlang was hij actief als vrijwilliger bij de groep die de begraafplaats onderhoudt. Ook kennen velen hem als vrijwilliger bij het rondbrengen van maaltijden .

Wim was een vitale man. Totdat hij begin maart een herseninfarct kreeg. In het ziekenhuis kwam, werd geopereerd en in Zutphen in het verpleeghuis werd opgenomen om te revalideren. Helaas kon zijn lichaam het niet aan en is hij daar overleden.

Wim is op 8 april te ruste gelegd op de begraafplaats in Hoog-Keppel. Hij had er zelf een mooie plek uitgezocht bij de poort. Vele mensen nemen de dierbare herinneringen aan hem mee in hun hart.

*-ds Karin Spelt*

## **In Memoriam**

### **Janke Hinke Dijkerman-Boijenga**

Op woensdag 3 april is Jannie Dijkerman overleden op de leeftijd van 95 jaar. Jannie woonde sinds augustus 2019 in den Ooiman in Doetinchem. Ze leed aan de ziekte van Alzheimer. Daarvoor woonde ze met haar man Henk aan de AG Noijweg in Hoog-Keppel. Haar man bezocht haar trouw in den Ooiman. In augustus 2023 is hij overleden. De kinderen Hans en Nienke zorgden met liefde voor hen. Maarten woont in China en bleef op afstand verbonden.

Jannie was een levenslustige en vrolijke vrouw. Ze is opgegroeid in Drenthe en volgde daar een agrarische opleiding. Daarvoor kwam ze stage lopen op kasteel Middachten in de Steeg. Daar ontmoette ze Henk Dijkerman, die met zijn familie in het koetshuis woonde. Ze gingen trouwen en hebben een tijd met hun gezin in Drenthe gewoond. Jannie was lerares op een agrarische opleiding. Na hun pensionering gingen ze weer op

Middachten wonen. Jannie werkte er met veel plezier in de tuin. Tuinieren was haar grote hobby. Toen ze ouder werden verhuisden ze naar een appartement in Hoog-Keppel. De wereld werd de laatste jaren kleiner voor Jannie. Maar ze was blij met mensen die haar trouw bezochten. Het afscheid heeft plaatsgevonden in de besloten kring van de familie.



*-ds Karin Spelt*



## Oecumenische Pinksterviering

### Zondag 19 mei 10:00 uur H. Willibrordkerk Achter-Drempt

Samen met de R.K. Parochie vieren we op zondag 19 mei het Pinksterfeest.

Het feest van de Heilige Geest, de Geest van God, die ons bij elkaar brengt.

Die ons draagt en in beweging zet, die ons toekomst schenkt en kracht geeft.

De Geest van bevrijding en gemeenschap.

De dienst wordt gehouden in de H. Willibrordkerk in Achter-Drempt.

Aanvang: 10:00 uur

De dienst wordt voorbereid door de Oecumenische Werkgroep.

Voorgangers: Trees Offenberg en Marjan van Zadelhoff.

Aan de dienst zal worden meegewerkt door leden van het Willibrordkoor en

leden van de zanggroep van de Protestantse gemeente.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

Namens de Oecumenische werkgroep,

*-Marjan van Zadelhoff.*

## Collectes komende periode

### Zondag 5 mei 2024: Stichting Naaste

Stichting Naaste: Ondersteuning voor ex-gedetineerden

Het een christelijke vrijwilligersorganisatie die ex-gedetineerden helpt om weer een plek in de samenleving te vinden. Ze bieden bemoediging en steun op het gebied van relaties, wonen, werken en zingeving.

Al tijdens de detentieperiode legt Stichting Naaste contact met gedetineerden. De vertrouwensband die dan ontstaat is waardevol voor de individuele ondersteuning na detentie.

Momenteel helpen 30 vrijwilligers zo'n 60 ex-gedetineerden. De stichting wil dit aantal de komende jaren uitbreiden.

Stichting Naaste werkt samen met P.I. "De Achterhoek", kerken, gemeenten, maatschappelijke organisaties en Exodus.

#### **Meer informatie:**

Website: <https://stichtingnaast.nl/>

### Zondag 12 mei 2024: ATD Vierde wereld

ATD Vierde Wereld is een internationale organisatie die samen met de allerarmsten strijdt voor een wereld zonder armoede en uitsluiting.

Opggericht in 1957 door Joseph Wresinski, zet ATD zich in voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. De focus ligt op mensen die al generaties lang in schrijnende armoede leven.

Een belangrijke mijlpaal was de erkenning van armoede als schending van de mensenrechten door de VN in 1992. ATD Vierde Wereld voert projecten uit die gericht zijn op het recht op vertegenwoordiging en de ondeelbaarheid van mensenrechten.

In Nederland helpt ATD gezinnen in extreme armoede om hun leven weer op de rails te krijgen. Dit doet ze onder andere door voorlichting over rechten en ondersteuning bij schuldhulpverlening.

**Meer informatie:**

Website: <https://www.atd-vierdewereld.nl/>

**Zondag 19 mei 2024**

Oecumenische werkgroep bepaald de collecte.

**26 mei 2024: Casey Troy Foundation**

De Casey Troy Foundation: Kansen voor gehandicapte kinderen in Kameroen

Elk kind in Kameroen een kans. De stichting is opgericht door Sally Ebot, moeder van Casey Troy (18), die in Nederland geboren is met een open rug en hoge dwarslaesie. Zelf vluchtte ze vanuit Kameroen naar Nederland, waar Casey dankzij medische zorg kan leven.

In Kameroen leven veel gehandicapte kinderen, vaak door zuurstoftekort bij de geboorte, onvoldoende voeding bij de moeder of problemen tijdens de bevalling. Ze worden verstoten, krijgen geen onderwijs en kunnen later niet in hun eigen onderhoud voorzien. Ouders kunnen de kosten voor operaties niet betalen, wat leidt tot een leven vol onnodig lijden.

De Casey Troy Foundation helpt jaarlijks 10-15 kinderen in Douala met operaties, waardoor ze een toekomst krijgen.

**Meer informatie:**

Website: <https://caseyroyfoundation.nl/>

**Zondag 2 juni 2024: Pax kinderpulp Borculo**

Al 30 jaar komen Poolse kinderen met een moeilijke thuissituatie naar Borculo voor een 2-weekse vakantie. Vrijwilligers zorgen voor een onvergetelijke tijd met dagactiviteiten en spel.

25 kinderen uit Katowice, die in een kindertehuis wonen, genoten vorig jaar van de vakantie. De kinderen verloren hun ouders of komen uit problematische thuissituaties.

Werkloosheid, echtscheiding, drank- en drugsproblemen zetten kinderen vaak in de kou. De vakantie in Borculo biedt ze een veilige plek en een zorgeloze tijd.

**Meer informatie:**

Website: <https://paxkinderhulp.nl/poolse-vakantie-kinderen/>

**Zondag 9 juni 2024: De Zonnebloem Hummelo en Keppel.**

Bij de Zonnebloem draait het al 65 jaar om mensen. Er wordt alles op alles gezet om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt er altijd in oplossingen gedacht. Dat geldt met name voor de vrijwilligers. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen onvergetelijke momenten te bezorgen. Bij de Zonnebloem zeggen ze niet voor niets: 'Er kan zoveel meer dan je denkt'. Met deze collecte geven we het werk van de afdeling Hummelo en Keppel een extra steuntje.

**Meer informatie:**

Website: <https://www.zonnebloem.nl/hummelo-keppel>

**Zondag 16 juni 2024 Stichting IKA**

IKA Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek. De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor mensen die zonder "zorg" of begeleiding niet op vakantie kunnen ongeacht hun leeftijd. De gezamenlijke diaconieën in de achterhoek dragen een deel van de kosten om daarmee een vakantie voor deze mensen betaalbaar te houden. Als u iemand kent die voor zo'n vakantie in aanmerking komt, laat het de diaconie weten.

**Meer informatie:**

Website: <https://www.ikaachterhoekliemers.nl/>

# 7

## Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg  
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente  
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils  
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

### Ontmoeten Inspireren Delen

#### Langste dag wandeling

**Donderdag 20 juni 2024, 19:15 uur Kerk Hummelo**

Het is een mooie traditie om op de avond van de langste dag samen te wandelen in het gebied tussen Hummelo en Hoog-Keppel.

Dit jaar op donderdag 20 juni. Een avond om te verstillen en de natuur om ons heen te ervaren. Een avond ook om elkaar te ontmoeten. We beginnen om 19:15 uur in de stilte van de kerk in Hummelo. Met een mooie tekst en muziek gaan we op weg.

Samen wandelen we naar Hoog-Keppel. Rond 20:15 uur zijn we in Hoog-Keppel. Daar wachten koffie en thee. Dit keer op de Brink, omdat de kerk de komende maanden wordt verbouwd. Na een kort moment met een paar teksten lopen we via een andere weg terug naar Hummelo. Ook dan staan we even stil bij de stilte van het bos op een zomeravond. In Hummelo wordt de avond afgesloten met een moment van teksten en muziek in de kerk.

Daarna is er een drankje.

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Ook wie niet meewandelt kan aansluiten bij de momenten in de kerk en in Hoog-Keppel.



- ds. Karin Spelt en ds. Elise Wijnands



**Predikant:** ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •  
**Scriba:** dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •  
tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

### Oecumenische cantatedienst 21 april jl.

Wat was het fijn om met zoveel mensen uit de verschillende kerken uit de regio op deze zondag Jubilate, God de lof toe te zingen. En zo ook met elkaar de cantate van Bach te horen, die hij precies 300 jaar geleden voor deze zondag jubilate heeft geschreven.

De volgende oecumenische dienst is bij ons in Hummelo op zondag 13 oktober om 10:00 uur. Over deze zondag volgt uiteraard meer informatie in het najaar!



*Grote of martinikerk te Doesburg op 21 april jl.*

### Het feest van Pinksteren 19 mei

Pinksteren is de vervulling van de Paastijd. De voorgaande vijftig dagen zijn bepaald door de blijdschap over de opstanding van Jezus en het nieuwe leven dat gekomen is. Op Pinksteren wordt duidelijk dat die vreugde voortgezet wordt: de leerlingen gaan er op uit om de boodschap van de opstanding door te geven. Daartoe ontvangen ze de Geest van God. Zo worden ook wij aangespoord alles wat we gehoord en gevierd hebben op te volgen en te laten zien in ons dagelijks leven. Nu is het aan ons. Daartoe wordt het vuur van het geloof aangewakkerd om geestdriftig te kunnen blijven branden. Gospelband Amio, waarin ons gemeentelid Heleen zingt, verwelkomen we in de dienst. Er zullen hele mooie liederen klinken, zoals bijvoorbeeld: Gods verhaal gaat door, van Sela. De kinderen en jongeren hebben een verrassende Pinksteractie tijdens de dienst! Laten we er met elkaar een echte geestdriftige en enthousiaste pinksterdienst van maken!

- Ds Elise



## Bij de diensten

Ds. Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem leidt de dienst op zondag 12 mei. Dan is het ook moederdag. Pinksteren 2024 wordt gevierd met ds. Elise Wijnands op 19 mei. Ze heeft vast een G/feestelijke oppepper voor ons. Zondag 26 mei komt Gea Haan uit het hoge noorden aangereisd om bij ons voor te gaan. Op 2 juni zal ds. Arien Treuren uit Pijnacker de dienst leiden. Fijn dat hij de verre reis weer wil maken. En op 9 juni gaat ds. Elise Wijnands weer voor.



### Koster/organist

12 mei: Leida Wenneker/Ap Addink  
 19 mei: Gerrit Minkhorst/Atze Douma  
 26 mei: Chris Vrogten/Atze Douma  
 2 juni: Ab de Vries/Frans Konincks

### Uitgangscollectes

12 mei: ontheemden Oekraïne (Kerk in Actie)  
 19 mei: plaatselijk pastoraat  
 26 mei: Stichting SONOM Malawi  
 2 juni: Orgelfonds

## Bloemengroet

Zondag 7 april maart gingen de bloemen uit de kerk naar de fam. Rietman aan de Dorpsstraat. Op 14 april werden ze gebracht naar mw. Henny van Zadelhoff. Zondag 21 april kreeg Karel Onstenk de bloemengroet. Op 28 april gingen de bloemen naar mevrouw Mante uit Doetinchem.



### **De Geest van God waait als een wind**

*De Geest van God waait als een wind  
 op vleugels van de vrede,  
 als adem die ons leven doet,  
 deelt ons een onrust mede  
 die soms als storm durft op te staan,  
 geweld en kwaad durft tegengaan  
 een koele bries die zuivert.*

*(Marijke de Bruijne, Lied 691:1)*

**\* 30 juli 1943 Gerrit Hendrik Eskes †19 maart 2024**

## **In Memoriam**

Met veel verdriet en ongeloof hebben wij 19 maart jl. onverwachts afscheid genomen van Gerrit Hendrik Eskes. Hij werd geboren op 30 juli 1943 in de Hummelse Hei als zoon van Koosje en Herman Eskes en broer van Leida en Herman. Gerrit werd in de oorlog geboren, een zware tijd voor het gezin Eskes, met een sterke moeder die het gezin draaiende wist te houden. Vaak stond ze er alleen voor, want de vader van Gerrit moest vaak onderduiken om uit de handen van de Duitsers te blijven. Gerrit ging in Hummelo naar school en al vroeg ging hij met zijn vader mee naar de meel verwerkende fabriek De Hoop op de Wittebrink. Met de komst van Ep Schierboom, verloofde van Leida in huize Eskes, veranderde Gerrit van werk en ging met Ep mee naar de PTT. Gerrit werd postbode in de gemeente Hummelo en Keppel. Na de reorganisatie werd de post naar Doesburg verhuisd. Ep en Gerrit werden de bekende postbodes, zeker in ons dorp. Gerrit heeft gebruik mogen maken van het destijds aangeboden pre-pensioen en heeft daar vele jaren van mogen genieten.

Gerrit leerde zijn Anna kennen op een dansavond in Groenlo, een welbekende uitgaansplek in de jaren 60/70. Gerrit trouwde met Anna op 12 mei 1977 en ging een nieuwe toekomst tegemoet. Ze gingen wonen op de Veldhof 31, later naar de Zuylenkamp 2 en met de komst van Maarten was het geluk compleet: een mooie en gelukkige tijd brak aan. Gerrit was lid van kindercommissie voor de Hummelose Kermis en heeft veel mooie fietstochten uitgezet: een prachtige vulling voor de gemeenschap van Hummelo. Gerrit mocht zelf een keer koning worden door verloting. Verdriet heeft Gerrit ook gekend, het ziek worden en overlijden van zijn zus Leida heeft hem diep geraakt. Graag ging hij met zijn Anna fietstochten maken door de Achterhoek en koesterde mooie herinneringen aan de vakantie in het buitenland. Met de komst van schoondochter Leonie en de kleindochters Esmee en Jasmijn was het gezin Eskes compleet en Gerrit genoot zichtbaar van de goede dingen van het leven. De tuin bij Maarten werd een bijzondere plek. Anna en Gerrit verbouwden daar de groente en zelfs op de voormiddag van het overlijden hebben ze samen nog hard gewerkt: onkruid wieden en groente gezaaid. Gerrit was een tevreden, dankbaar, betrouwbaar en behulpzaam mens. Onverwachts hebben Anna, Maarten, Leonie en de kleindochters Gerrit te vroeg uit handen moeten geven.

Op 19 maart jl. na een fijne middag samen in de groentetuin, is Gerrit onverwachts uit het leven weggerukt. Bij aankomst in het ziekenhuis mocht hulp niet meer baten en Gerrit overleed na een welbesteed leven, veel te vroeg voor Anna, Maarten, Leonie, Esmee en Jasmijn. Bij de uitvaart op 26 maart hebben we in besloten kring herinneringen uitgesproken aan het leven van Gerrit Hendrik Eskes. De kleindochters hadden een mooi gedicht voor Opa uitgezocht: "Het laadje van het leven", daar zijn alle fijne herinneringen aan een bijzondere echtgenoot, vader, schoonvader en Opa veilig in gestopt. Nu is het leven zo wonderlijk leeg zonder jou. Er staat maar zo weinig meer in, Waarom? De wereld kon vol van geluk zijn. Maar nou, leeg zonder jou.

Liefde en kracht toegewenst voor allen die in gemis achter blijven.  
Een medelevende groet,  
- Jopie Tankink -Ligtenburg





## Verslag Gemeenteavond

In de Ruimte waren op deze avond ongeveer veertig gemeenteleden aanwezig. Voorzitter Marco Huntelaar opende en complimenteerde het publiek met de moed die ze opbrachten om hier te zijn ondanks het slechte weer. Marco memoreerde het afgelopen jaar met onder meer de geïntensiveerde samenwerking met de naburige kerkelijke gemeente Drempt/Oldenkeppel (D/O) die heeft geleid tot meer gezamenlijke diensten en overlegondes met de kerkelijke geledingen. Daarna kondigde hij het verdere verloop van de avond aan en stelde een drankje na afloop in het vooruitzicht. Achtereenvolgens kwamen de kerkrentmeesters ( Ben de Vries en Gert Wiltink), de diaconie (Rikie Evers) en het consistorie (Hermien Langeler) aan het woord.



### Kerkrentmeesters

Gert Wiltink gaf toelichting op de power point presentatie van de jaarrekening, de begroting 2024, de kerkbalans en de subsidieregeling van SIM (subsidiëring instandhouding monumenten). Zeer kort samengevat: er zijn grote uitdagingen, want de kerkelijke gemeenschap krimpt, o.a. door overlijden, de financiën lopen terug, kosten zijn hoog, vooral die van de energie. Ondanks de dalende trend van de inkomsten, mogen we over de toegezegde bijdragen van de kerkbalans 2024 niet ontevreden zijn. Er kwam een vraag over de beleggingsresultaten. Wiltink: de kerkrentmeesters beleggen op een defensieve wijze. Het is niet ons eigen geld en we moeten er op een goed te verantwoorden wijze mee omgaan en dat gebeurt ook. Ben de Vries lichtte de voorgenomen werkzaamheden aan het kerkgebouw toe die – hopelijk – met de toekenning van een fors bedrag aan subsidie voor ons monumentale kerkgebouw in een tijdsbestek van zes jaar (2025-2030) zullen worden uitgevoerd. Onderhoud aan de toren (die niet onder beheer van de kerk valt) zal door de Stichting Gelders Kerken worden aangepakt en daarvoor zal in de komen periode een steigerconstructie onoverkomelijk zijn. Maar eerst moeten we wel vleermuizen zien te interesseren voor een ander heenkomen. Daartoe zijn in de omgeving van de toren nestkastjes geplaatst. Op de vraag van een aanwezige of verduurzaming nog een optie is om bijv. de energiekosten te drukken, werd geantwoord dat vanwege het monumentale karakter van de kerk verduurzamende maatregelen nauwelijks te betalen zijn en de hierboven genoemde subsidie daarvoor niet is bedoeld.

### Diaconie

Rikie Evers lichtte mondeling en met een fotopresentatie de bezigheden van de afgelopen en komende tijd toe. Projecten in de buurt en verder weg worden ondersteund vanuit collectegelden. Verder waren er een kledingactie, een SPAaRactie (die de krant gehaald heeft), een voedselbankactie, een pannenkoekenmiddag met opbrengst voor de voedselbank (minus aanschaf gasbranders om volgend jaar nog meer en sneller te kunnen bakken!), een kaarsenactie voor Oekraïne. Ook het project Meedoen in Bronckhorst (zie website) etc. werd onder de aandacht gebracht.



## Vervolg verslag gemeentevond

### Consistorie

Hermien Langeler benoemde de taken die de ouderlingen op zich hebben genomen: bezoekwerk, bloemengroeten, tweemaal er jaar 80+ verjaardagsvieringen. Haar advies: Google eens op wat de taken van een ouderling zijn. Oproep aan de gemeenteleden om te melden waar een ouderling of een predikant gewenst is, want we kunnen niet alles weten. We moeten allemaal Gods liefde delen met de mensen en het kan niet alleen de taak van een ouderling zijn. Tot slot gaf Hermien met het woord Kerk aan wat belangrijk is: K-er-K: er zijn!

Tot slot van het gedeelte voor de pauze vroeg ds. Elise nog naar gedachten over en ervaringen met



de thema-avonden die er gehouden zijn. Ondanks dat er wat avonden waren die rommelig verliepen of slecht bezocht waren, is er wel een positieve mening overgebleven. Alleen moeten ze niet te frequent gehouden worden. Ds. Elise gaf ook nog wat toelichting op de begonnen samenwerking met D/O en benadrukte dat we op de goede weg zijn, die we met gepaste tred moet afleggen, dus niet te snel. Een gemeentelid gaf de PG Hummelo nog een welgemeende schouderklop mee aan het einde van het eerste deel van deze avond. Van het gedeelte na de pauze door ds Elise over humor in de bijbel is geen verslag gemaakt, maar de humor van de dominee was niet van de lucht! - Barend Verkerk, scriba

## Van de diaconie

### Aankomende collectes

#### 12 mei: steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne - Kerk in Actie

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit.

De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen zoals in de frontlinie van Kharkiv een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne.

#### 26 mei: Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi (SONOM)

Focus op minder kinderen met neurologische aandoeningen. Betere kennis over zwangerschap en geboorte helpt om het aantal kinderen met neurologische aandoeningen te verminderen. Dat is de focus van het nieuwe projectvoorstel, dat Geoffrey Malizani, onze man in Malawi, heeft ingediend. Het bestuur van SONOM heeft van harte ingestemd met zijn voorstel en de (in onze ogen) bescheiden bijdrage die hij daarvoor vraagt. Een tweede project komt voort uit de constatering dat bij medische studenten en nieuwe artsen die stage lopen in het districtshospital in Mchinji een kennisachterstand is als het om neurologie gaat. Geoffrey wil ze zowel in theoretisch als praktisch opzicht bijscholen. Daar is weinig tijd voor beschikbaar, daarom wil hij dat doen in lunchtijd of aan het eind van de dag. Hij vraagt daarvoor een budget om ze tijdens de les een maaltijd te kunnen bieden. Het verspreiden van neurologische kennis is de essentie van de hulp die SONOM aan Malawi biedt.



**Ten slotte**, een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

**Predikant:** vacant • • •

**Scriba:** dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

**Adres:** Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

**Bankrekening:** NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

**Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

## Vriend Google, Big Brother en de oude Psalm 139

*Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op. Met al mijn wegen bent U vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk- U bent daar..... Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, ... en leid mij over de weg die eeuwig is.*

Tegenwoordig wordt er op grote hoogte op ons mensen neergekeken. Talloze satellieten houden - in naam van de grote Broer, Big Brother - vanuit de ruimte al het menselijk doen en laten in de gaten. En in China met 1,4 miljard inwoners gebruikt men daarvoor zeer ingenieuze camera's. Wandel je door een rood stoplicht, foei, kruisje achter je naam, geen ontsnappen meer mogelijk, een doodenge situatie. Waar is nog de vrijheid van de mens gebleven? Denk aan de schrijver **George Orwell**. In zijn bekende boek **1984** beschrijft hij een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven controleert en bewaakt. In zijn dagen waarschuwde hij al tegen totalitaire regimes, nu dus helaas opnieuw uiterst actueel.

En dan hebben we nog internet: Ben je aan het zoeken naar een bepaald onderwerp of product? Zoek maar via vriend Google, die kijkt graag mee over onze schouder en analyseert al ons surfgedrag. Voor ieder wordt zo een eigen profiel opgemaakt. Tegenwoordig houden we weinig privacy meer over. Alleen opvallend dat de bekende wet voor de bescherming van onze privacy, de AVG vaak zo belemmerend werkt, dat positieve organisaties als de kerk en allerlei goede doelen nogal beknot worden in hun werk.

Nu de grote ietwat klemmende vraag is: Zouden de Tech giganten ons beter kennen dan wij onszelf? De oude Griekse filosoof Socrates (overleden in het jaar 399 v. Christus) zei het al: *Ken u zelf, ken je zelf*. Nu naarmate je ouder wordt, besef je steeds meer dat het een levenslang proces is om jezelf als mens echt te leren kennen. Intussen weet vriend Google, of zullen we hem Big Brother noemen vaak veel meer over ons dan wij zelf.

En hoe zit dat dan met God? Onze voorouders bogen zich al over de *vraag of God alles van ons kon weten*. Dat was eeuwen voordat het computertijdperk werd uitgevonden. Men sprak toen met grootse woorden over de *Alwetendheid van God*. Dat werd een waardevol begrip, een dogma, in de christelijke geloofsleer. En dan denken we als contrast met Big Brother aan de oude Psalm 139, waaruit Gods aanwezigheid in een mensenleven blijkt: troostrijk. Wellicht snappen wij in het moderne computertijdperk met de oneindige verzameling van data over mensen, meer van dat oude begrip dat God alles van ons weet...

Ook Jezus geeft er blijk van hoe Hij mensen doorziet, als Hij zegt dat Hij Nathanaël al onder de vijgenboom heeft gezien. Voorwaar een Israëliet in wie geen bedrog is. (Joh. 1:46) Jezus doorgrondt het hart van de mensen met wie Hij een ontmoeting heeft.

Psalm 139 raakt aan alle facetten van ons menszijn, en hoe mooi, hoe troostrijk is dat. Levend in uiterst onzekere tijden wil God ons omringen met Zijn liefde, en ons leven leiden op de weg naar Zijn toekomst. Hoe goed om door Hem gekend te zijn!

-Ds. Jacqueline Krajenbrink



### **Stukje van de diaconie**

In februari en maart mochten wij als diaconie tot nu toe €736,09 ontvangen. Hiervan is €456,30 naar het project van Bennie Hartemink in Senegal gegaan. Verder is er ook €236,- naar het AZC in Zutphen gegaan.

-De diaconie

### **Een boeiend verteller**

De lezing van drs. Co Boon over Neerlands Hoop in Bange Dagen op maandag 22 april was goed bezocht. Drs. Boon ging in op de opvattingen van diverse personen, waarvan hij ook foto's mee had gebracht, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. O.a. Koningin Wilhelmina, de minister-presidenten Colijn, De Geer, Gerbrandy en aartsbisschop De Jong kwamen aan bod. Er waren ook de nodige anekdotes te beluisteren en we hoorden dat een versnipperd parlement met 20 of meer partijen zoals nu niks nieuws is. Het was in de jaren 30 net zo, en dat is juist waar Koningin Wilhelmina graag vanaf zou willen na de oorlog. Een heel interessante avond, verzorgd door een boeiend verteller.

-Ep Heuvelink





## Verslag Kerkenraadsvergadering

Als het mooi weer is willen de agrariërs onder ons de “de eerste snee” op het juiste tijdstip maaien, hierdoor is de geplande vergadering verschoven naar vrijdag 19 April j.l.

De kerkrentmeester en de koster al druk bezig met de invulling van diensten voor 2025.

Zo zijn er gesprekken gaande met voorgangers en met onze organisten.

Ook krijgt de invulling van Kerkleven iedere vergadering weer de nodige aandacht.

Ondanks dat we een kleine gemeente zijn moeten alle zaken wel weer geregeld worden, zoals de invulling van de noaberdienst, de oecumenische dienst, de standaard diensten etc.

Dit brengt achter de schermen heel veel werk met zich mee voor alle onze actieve gemeenteleden. Dit alles onder de bezielende leiding van koster en voorzitter.

*-Jan Klein Lenderink, notulist*



## Noaberdienst

Het is weer zover:

Op **9 juni** vieren 5 Protestantse kerken uit Bronkhorst gezamenlijk hun dienst.

De ‘kerknoabers’ kerken die zondag in de Remigiuskerk in Steenderen.

Thema wordt: ‘We delen van het goede ons geschonken’

De vreugde van het samenzingen is geborgd. We zingen, hopelijk uit volle borst, bekende liederen

Vanuit de 5 kerkelijke gemeentes vormen we een koor. Wie mee wil zingen:

meld het uw scriba.

Ter verhoging van de feestvreugde oefenen we als koor zaterdag de 8e om 11 uur even met elkaar

in de Steenderense Remigius. Als u komt zingen serveren we u een lunch!

Op zondag verheugen we ons op allerlei eigen baksels uit de dorpen.

Daarvoor geldt; meldt ook uw baksel aan, graag, bij de scriba. Laten we die op de

oefenkoorzaterdag dan meenemen. Reik ze dus maar aan aan de zangers.

Dan kunnen we alles eerlijk delen en snijden.

Tijdens de dienst is er een apart moment voor de kinderen. Dit moment wordt voorbereid door de verschillende jeugdwerkers uit de dorpen.

We verheugen ons eveneens op een muzikale bijdrage van enkele kinderen.

Kortom: er staat veel moois te gebeuren.

En dat delen we graag met u. Fijn als u meeviert!

In het kort:

Dienst: 9 juni Remigius Steenderen

Koor: We zoeken zangers. Melden via de scriba

Generale: 8 juni 11 uur Remigius Steenderen

Bij de koffie: Fijn als u bakt. Melden via scriba

*-Ds. Hubertien Oostdijk-van An del & Ds. Wilfrieda Stam*



In memoriam

## R.F. Eindhoven

overleden op 20 maart 2024 in de leeftijd van 89 jaar.

Rudolf Frederik Eindhoven - Dolf voor zijn vrienden - was een betrokken kerklid van de Protestantse Gemeente van Wichmond. Hij woonde vanaf zijn pensionering in het bos op een afgelegen plek (zijn drie postbussen stonden aan de Beckenstraat, net voorbij het bruggetje), maar hij zonderde zich niet af, integendeel, hij onderhield goede contacten met de burens en de gemeenschap en zette zich in voor het behoud van het mooie Vierakker. Tegelijkertijd bleef hij goed op de hoogte van wat zich afspeelde op de wereld, via kranten die hij graag las.

Hij had een lange internationale loopbaan gehad, bij de Wereldbank, als econoom. Hij kon boeiend vertellen over zijn verblijven in verschillende landen, waaronder Thailand, Indonesië, Canada en de VS. Als econoom bij de Wereldbank bemiddelde hij bij projecten voor de ontwikkeling van infrastructuur en schreef rapporten over de gang van zaken.

Naast zijn drukke werkzaam leven, had hij een grote belangstelling voor cultuur en geloof. Tijdens zijn pensioen ging hij regelmatig naar Den Haag om een lezing bij te wonen, het liefst over ontwikkelingswerk, zijn vakgebied. Tijdens zijn verblijf in Den Haag, waar hij een appartement had, was hij actief in de ZWO-groep (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) van zijn plaatselijke kerkelijke gemeente aldaar.

Hier in de Achterhoek was hij lid van de commissie die de verbouwing van de St. Walburgiskerk begeleidde. Die kerk moest beschikbaar worden gemaakt voor allerlei activiteiten, niet alleen op het gebied van geloof maar ook cultuur. Dolf was een gelovig mens. Ging ik als dominee bij hem op bezoek, dan hoorde hij graag over hoe het ging met de kerk van Wichmond, en met hoogtijdagen was hij er altijd, totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. De laatste paar jaren van zijn leven was de livestream vanuit de kerk van Wichmond voor hem een uitkomst. Hij keek er met plezier naar, op zijn iPad. Dolf Eindhoven was een vriendelijk, en belangstellende persoon. Moge hij rusten in vrede.

*-Tim Wiersum*



## NA RUIM 46 JAAR

Heb ik besloten om te stoppen met het voorgaan in de zondagse eredienst. Dit besluit komt voor mij vrij plotseling. In de dienst van 24 maart in de Ontmoetingskerk werd mijn naam in de voorbeden genoemd. Heel fijn, maar ik voelde toch ook de behoefte om te reageren op de mededeling dat ik stop als voorganger.

Na Pasen 2024 is het werken (preken) gedaan. Zoals opgemerkt: ook voor mij komt dit besluit nog vrij plotseling, maar voelt, vanwege de noodzakelijke inspanning, als verstandig (op tijd stoppen). Het gevoel overheerst dat ik met dankbaarheid kan terugkijken. Ik trakteer mezelf op een opmerking van Loesje: "De zee van tijd heeft het mooiste strand!"

-Wim Blanken



## Koffie ochtenden

In de maanden mei en juni zijn er uiteraard ook weer koffieochtenden

Op 21 mei wordt er een film vertoond over de natuur, hier dichtbij huis.

Op 4 Juni komen Jan en Joke Rensink ons vertellen over hun activiteiten in Afrika.



In Memoriam

## Willemien 't Hooft - Oldenhave

26 juni 1950 - 7 april 2024

Op vrijdag 12 april is in de Protestantse Kerk te Wichmond het leven herdacht van Willemien 't Hooft-Oldenhave. Zij werd geboren op 26 juni 1950 en is overleden op de leeftijd van 73 jaar op 7 april 2024 in de Lindenhof te Vorden. Een aantal foto's van haar leven in vroeger dagen werden getoond, stralend en nog gezond. Wel moeten we erkennen dat Willemien een bewogen leven heeft gehad. In haar jonge leven was het zeer ingrijpend dat ze haar jonge zusje Gerrie, die nog maar 3 jaar was, zeer plotseling moest missen. Zelf was ze toen 8 jaar. In later jaren heeft zij veel betekend voor haar ouders die ze tot hun dood toe heeft verzorgd.

Op 24 september 1970 trouwde Willemien Oldenhave met Hans 't Hooft. Zij mochten 2 zonen ontvangen, de oudste Richard en zijn jongere broertje Patrick. Nog een zeer ingrijpend verlies vond plaats, toen Patrick nog maar 8 jaar, op 19 september 1982 eveneens zeer plotseling overleed na een ongeluk met een crossfietsje. Wat diep schokkend,

als je als ouders een kind ten grave moet dragen. Haar leven ging zo ook door zeer diepe dalen. Werken deed ze graag en veel. Bij de plaatselijke supermarkt die met veel enthousiasme door Gerrie Krijt werd gerund en later werd overgenomen door bakker Besselink. Ook daar werkte ze graag. Heel trots was Willemien op haar zoon Richard die met slechts 19 jaar al een eigen autobedrijf begon. In haar goede jaren was Willemien een verzorgde, mooie vrouw die graag goed gekleed voor de dag kwam. Een heel grote vreugde was voor haar de komst van haar eerste kleindochter Chermayne en daarna haar zusjes Icallin en Florans. Aan hen kon ze veel liefde kwijt. In de vakanties kwam Chermayne vaak in de zomer logeren. In de laatste week is zij dag en nacht bij haar Oma gebleven tot haar overlijden. Mooi dat de liefde tussen Oma en kleindochter zo wederzijds was. Al op betrekkelijk jonge leeftijd werd Willemien geconfronteerd met de ziekte Parkinson. Vaak sluimert zo'n ziekte langere tijd voordat echt duidelijk is wat er aan de hand is. Ze was in de veertig toen deze ziekte zich niet meer liet ontkennen. Toch probeerde zij dapper door te gaan. Ze genoot van de mooie vakanties die ze o.a. met haar schoonzus Ans beleefde. Een grote hobby was het tennissen. Veel liefde en zorg kreeg ze van haar vriendin Joke Olthof, die als mantelzorger alles gedaan heeft om Willemien bij te staan en ook veel voor de uitvaart heeft geregeld.

Een andere grote hobby waarin ze echt uit de verf kwam was het toneelspelen. Gememoreerd werd het spel van Withmund geschreven door Ds. Gerritsen oud-predikant in Wichmond. Sociale contacten waren heel belangrijk voor Willemien. Helaas schreed de ziekte voort in de loop van de jaren, hetgeen opname in een verpleeghuis noodzakelijk maakte. Het werd de Lindenhof in Vorden. De laatste 8 jaar van haar leven heeft ze daar doorgebracht. Ook al ging het praten steeds moeilijker, ze had altijd een glimlach voor wie op bezoek kwam. Het loslaten van het leven was voor Willemien niet gemakkelijk. In de herdenkingsdienst stonden we stil bij Psalm 23: de Heer is mijn Herder. Wat het geloof betreft: Heel veel zondagen luisterde Willemien naar de kerkradio en genoot van de kerkdienst van de gemeente Wichmond, soms met gevouwen handen. Later beluisterde zij de zangdiensten van de E.O. op de televisie samen met Joke. Fijn dat het tot het laatste toe kon. Dat gaf haar rust, zo speelde het geloof een belangrijke rol in haar leven. Dan betekent sterven, veilig Thuiskomen bij God.

-Ds. Jacqueline Krajenbrink





# De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snel ... van muziek word je w arm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit  om je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast opens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zo zo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat vinden ze het toppunt van Pinksteren!



## Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met  en knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hoef niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een sat eprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam  n draad.



## Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Juri ens